

DRIE ZUSTERS IN LONDEN

1914-1918

Wat doen drie Oostendse adolescente meisjes in een palace-hotel in Londen?

De ware geschiedenis van zijn moeder, twee tantes en zijn grootouders, vertelde Eric de Kuyper in zijn boek Drie Zusters in Londen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog, ver van het oorlogsgeweld, leven de meisjes in een mondaine wereld van zakenmensen en bankiers. Maar ze knopen ook heel snel vriendschappelijke contacten aan met het personeel van het hotel. Vooral dan met de housekeeper: Miss Kay.

Ze moeten er in de kelders van het hotel schuilen, bij een bomaanval door een zeppelin. Een broertje wordt geboren, en... ze worden verliefd. Een sprookjeswereld die vier jaren duurde.

*

Met veel succes tijdens de Operadagen Rotterdam 2015 (in een kortere versie) opgevoerd. Eric de Kuyper leest fragmenten voor uit zijn werk, afgewisseld met muziek uit de periode: van *'It's a long way to Piccadilly'* tot Franz Lehar.

Programma van ongeveer 60' - met piano en zang.

Ook geschikt als familie- en lunchprogramma.